



Vägen till Shangri-La

av Martinus

Ett tack till alla som har hjälpt saken

Jag vill gärna säga er ett riktigt hjärtligt och innerligt tack för denna underbara kväll som ni har gett mig. Den kommer att vara mycket inspirerande för mig i mitt fortsatta arbete, och jag tackar er inte bara för denna kväll, utan lika mycket för all den hjälp som jag fått genom tiderna. Alltifrån början har det funnits kärleksfulla människor omkring mitt arbete, omkring mitt skapande av analyserna och föredragen, och utan denna krets av kärleksfulla människor skulle saken inte ha nått så långt som den nu har.

Saken är inte någon sekt – saken är ett Shangri-La

Vad är det då för en sak som blivit resultatet? Vad är det som gör att människor har stött mig? Vad är det vi har? Har vi något i denna sak att erbjuda människorna? – Ja, det har vi!

Denna sak har inte blivit någon sekt; den har visserligen blivit en sak, men den är mer än en sak: *Den är ett Shangri-La!*

I filmen "Bortom horisonten" hette det att människorna i Shangri-La satt in-

ne med en kunskap om gamla kulturer, som kunde rädda världen. Vi kan i allra högsta grad säga att vi sitter inne med den kunskap på vilken hela mänsklighetens framtid kommer att bero. Jag kan säga det helt säkert, därför att jag vet att det nu har getts mänskligheten alla de upplysningar som behövs för att livsmysteriet skall kunna uppenbaras för människornas förstånd, utan att de behöver intuition för att sätta sig in i det. Vi *är* och *har* ett sådant Shangri-La här. Vi har den högsta kunskapen. Vi har det som skall bli framtidens kulturfundament.

Den långa och besvärliga vägen till Shangri-La

Men det är inte så lätt att komma till detta Shangri-La. Det är, som vi ser i filmen, höga bergstinnar och klippformationer som skall övervinnas, och de som kom till Shangri-La nådde dit med mycken möda och stort besvär. Det Shangri-La som de kosmiska analyserna utgör, är också något som inte är så enkelt. Det finns många människor som alls inte kan företa denna vandring, som alls inte kan se de kosmiska analyserna. Det finns

människor för vilka det endast är trycksvärta och papper. Kosmiskt sett är de analfabeter, men det kan man inte förebrå dem.

Symboliskt sett är två tredjedelar av mänskligheten andliga analfabeter, och en tredjedel är starkt på väg till Shangri-La. I denna enda tredjedel av mänskligheten finner vi alla de många humana sekterna och samfundet. De har var för sig sina egna föreställningar, som mer eller mindre avviker från den verkliga sanningen, men de har något av sanningen. De har åtskilliga klippväggar och branta bergssidor att ta sig uppför för att komma till det verkliga Shangri-La, dvs till den verkliga sanningen om livet, men de är allesamman på väg.

De två tredjedelar av mänskligheten som så att säga ännu inte är på väg, bearbetas av Gudomen och av sin karma, som kommer över världen och gör att det kommer att gå fort. De kommer alltså att genomgå det mörka öde som de har skapat i sitt primitiva tillstånd.

En del människor är redan uppe vid porten till Shangri-La

De som hör till den första tredjedelen har genomgått sin mörka karma. Det är de som inte längre vill föra krig och ha med militarism att göra. De kan inte nännas att skada djur, att äta kött och att göra illa eller ont över huvud taget. Avundsjuka och liknande har de övervunnit.

Svartsjuka, intolerans, avund, hat och hämndgirighet är de klippbranter som man skall övervinna för att komma till det Shangri-La som vi sitter inne med. Därför förstår man att dessa många människor i de två sista tredjedelarna ännu har en del svårigheter att gå igenom. De skall övervinna sina misstag, de skall bort från all den övertro och de felaktiga dogmer som de ännu är beroende av. Men de kommer allesamman fram, de är allesamman på väg.

Det finns människor som kommit så långt att de hungrar och törstar efter de kosmiska analyserna. Dessa analyser passar precis in i deras önsknings, begär

och längtan efter det gudomliga, och dessa människor är redan vid porten till Shangri-La. Denna port kan man jämföra med kosmiska glimtar. Efter hand som de når längre fram i kärleksutvecklingen, kommer de att få kosmiska glimtar. De börjar kunna skymta detta Shangri-La, dvs de börjar kunna se odödlighet, uppleva intuitivt och uppleva att *"man skall älska sin nästa som sig själv"* för att kunna bli *"den färdiga människan"*. De som nått därefter att de hungrar efter de kosmiska analyserna håller på att vara vid målet.

Krigen gör slut på sig själva.

Den grova och den lättare karman

Det är en stor uppmuntran att veta att denna del av mänskligheten inte skall vara rädd för krig som kommer. Det kommer ju krig, kriget kan inte undvikas, ty det är klart att de två tredjedelar av människorna som vill krig och som tror att det är nödvändigt att ha krig och att man kan avskaffa kriget med krig, skall pröva kriget så mycket de vill. Men kriget med alla dess lidanden och olyckliga tillstånd har den gudomliga egenskapen att det resulterar i en förmåga som gör att man inte längre kan nännas att göra det onda. De kommande kriget gör slut på sig själva, och dessa människor blir också vandrare mot detta Shangri-La, mot de kosmiska analyserna, och det är något som kommer att gå fort sett i förhållande till den utveckling som varit hittills. Världen eller mänskligheten går framåt i en kolossalt explosiv utveckling. I våra dagar utvecklas människorna nästan mer på tio år än tidigare under ett århundrade eller mer. Nu går utvecklingen mycket fort.

För dem som nu söker de kosmiska analyserna gäller det just att aldrig glömma vad det är som kan hjälpa dem att komma framåt. Ty även om de nog har kommit över den besvärliga karman, är de inte fria från karma. Den besvärliga eller svåra karman uppstår genom mord, dråp, tortyr och liknande som man åsamlar andra. Denna karma kommer ju till-

baka i form av mord, dråp, tortyr osv. De människor som har genomgått den har endast en lättare karma kvar. Även om de nog är sökande efter de kosmiska analyserna, och även om de också nått fram till att förstå dem rent teoretiskt, betyder det ju inte att de är helt fria från karma. De har ännu vissa småfel eller småsaker som inte är fullkomliga och som kommer att ge karma. Men det är endast en lättare karma. Den stora karma som de kommande krigen ger, kommer att drabba alla de människor som skapar kriget.

Den nya världskulturens pionjärer

Många människor i den första tredjedelen och i synnerhet de som nått fram till de kosmiska analyserna har kommit bort från sektbildning och blivit fria människor. De är inte bundna av sammanslutningar. Man kan inte binda en kunskap i sammanslutningar. Kunskap är något som ges till människorna, efter hand som de utvecklas till det. De kosmiska analyserna är avsedda för dessa människor, och de är pionjärerna för den nya världskulturen.

Det gäller att inte glömma att man har fått tillfälle att stödja och vara med om att uppleva denna gudomliga uppenbarelse av världsbilden, de gudomliga lagarna och hela livsmysteriets lösning. Det skulle också vara bra om man kom ihåg att man själv medverkar till att även andra människor kan få uppleva det, och det kan man göra just genom att ta *bönen* i besittning.

Det är en god vana att be varje dag
Kristus har lärt oss att man kan be överallt, och att *"man alltid bör be utan att förtröttas"* (Luk 18:1). Att be betyder inte att man skall falla ned på knä. Gud är inte sådan att han säger: "Kan du så falla ned på knä." Gud är inte så småaktig att han kräver att man skall knäppa sina händer, inta bestämda ställningar eller ha bestämda ceremonier. Man behöver bara sända tanken upp, till och med den minsta suck hörs. Det finns en hel skara av

högtutvecklade, invigda väsen som är Guds redskap till att föra världsåterlösningen framåt och som är invigda till att höra alla människors böner.

Det är bra att be varje dag, man kan börja den nya dagen med en bön, och man kan be innan man går till sängs. Varje kväll innan jag går till sängs, ber jag en bön och tackar för det dygn som gått, och jag ber ständigt att jag måtte säga och göra de riktiga sakerna. Jag använder också bönen när jag skall tala med människor som är olyckliga, när jag skall hålla föredrag eller arbeta med alla dessa saker som jag skall överföra till människor. Jag ber till Gud att det inte skall blandas in något som kan vara till skada, men att alltsammans må bli till välsignelse. Detta är en strålande vana att få!

Vi har en medfödd lönnkammare i vårt eget medvetande

Man kan be när man sitter i en bil, när man talar med andra människor eller befinner sig i en församling. Man kan alltid utlösa en bön, man kan alltid stänga dörren till sin kammare. Kristus säger ju: *"När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig."* (Matt 6:6. Se också *LB 3 st. 755.*)

Ja, man kan gå in i en kammare och vara ensam, och där kan man be. Men det är något besvärligt, ty det är inte överallt som man kan komma till en sådan kammare. Vi har däremot en medfödd kammare i vårt eget medvetande. Vi kan sända en bön till Gud, även om det är aldrig så många människor omkring oss, det kan de inte upptäcka, och det kan vi helt lugnt göra. Att hela tiden ha bönen i medvetandet är alltså det jag vill rekommendera alla de människor som nu nått fram till att vara intresserade av de kosmiska analyserna och som är med om att föra hela den nya världskulturen framåt.

Bönen verkar även om man inte tror på den

Man behöver inte ens tro på bönen, den verkar i alla fall. Det där att man skall tro, det är också en övertro, det är inte nödvändigt. Men det finns många människor för vilka det är nytt att bedja. När det har kommit människor till mig, som varit olyckliga, frågar jag: "Ber ni inte till Gud?" – "Ber till Gud? Nej, jag kan inte be Fader Vår, det blandas så många tankar in i Fader Vår." – "Ja, men ni behöver inte heller be Fader Vår. Ni behöver inte be någon lång ramsa. Om ni är i en besvärlig situation, kan ni bara tänka att ni måste få hjälp att övervinna denna besvärliga situation. Det kan ni göra genom att sända er tanke mot Gud. Gör det, även om ni inte tror på det! Gör det i alla fall! – Då skall ni nog se att det kommer att verka."

Den dagliga bönen ger en väldig trygghet

Om man ber varje dag, blir det till en levande verklighet som man inte kan undvara. Man kommer att gå genom världen med en väldig trygghet. Om man har Gud med i allt vad man företar sig, är man höjd över all ängslan och fruktan, vad man än möter. På detta sätt kan man övervinna alla dessa klippor, skär och branta väggar som jag nämnde tidigare, vilka i form av intolerans, hat, avund, svartsjuka och missunnsamhet ligger som hinder på vägen framåt. *Genom bödens makt får man en väldig hjälp att övervinna dessa saker och komma på våglängd med de kosmiska analyserna och därmed på våglängd med den oändliga kärleken, som är det eviga ljus vi skall uppnå för att bli "människan som Guds avbild".*

Genom att använda bönen kan man komma att älska sina fiender

Man skall bara be till Gud, även om man själv tycker att man inte behöver det. Man kan ändå alltid sända tanken upp, och man kommer att uppleva att man

därigenom odlar en talang som skapar en levande förbindelse mellan den gudomliga försynen och en själv. Man kommer att upptäcka hur oron och fruktan försvinner, och man kommer att leva i en gudomlig trygghet. Detta gör också att man blir till stor nytta och glädje och välsignelse för andra människor, och det är ju det man skall vara. Man kan i särskild grad använda bönen till att komma att älska sina fiender. Det är lätt att älska dem som är kärleksfulla mot oss, men det största problemet, den värsta muren eller det största hindret är *att människorna inte älskar sina fiender, att de inte välsignar dem som förbannar dem*. Men genom bödens makt kan de alltså få hjälp att övervinna dessa stup och branta klippor.

Gud talar till oss genom alla människor

Ännu en gång vill jag säga er ett riktigt hjärtligt tack för denna underbara kväll, för alla de stora kärleksbevis och all den hjälp och allt det stöd som ni hela tiden ger mig. Det gör att jag känner en innerlig trygghet, liksom jag också genom mitt förhållande till Gudomen känner en väldig trygghet. Jag ser Gudomen i er, och Gud talar ju till mig genom er. Gud kan ju inte tala till mig genom något ingenting, men däremot genom alla de människor som reflekterar på mitt tal. Man måste lära sig förstå att Hansson, Petersson och Sörensson är Guds redskap. Gud talar genom alla människor. Man står alltid inför Guds tal, vem man än har att göra med, och där har man också bönen till hjälp. Därmed vill jag säga: "Tusen tack för denna underbara kväll!" □

Martinus håller ett tacktal vid sin 79-årsdag den 11 augusti 1969 på Restaurang Josty, Frederiksberg. Bandavskrift av talet har bearbetats av Ole Therkelsen.

Artikeln har ej tidigare varit införd i Kosmos.

Översättare: RN