

Rettelsesliste for småbog 1: Menneskehedens skæbne

Listen viser alle rettelser mellem 1. udgave 1962 og 5. udgave 2021. Rettelserne er foretaget i overensstemmelse med "Retningslinjer for ny udgave af Det Tredje Testamente – skrifter udgivet i Martinus' levetid", der ligesom rettelseslisten er tilgængelig på Martinus Instituts hjemmeside: martinus.dk.

Principperne for rettelser er beskrevet i retningslinjernes punkt 8. Ændringer, der vedrører ortografi, er ikke medtaget på listen, men er beskrevet i retningslinjernes punkt 7, hvorfra der henvises til bilag 1, der viser de forældede stave- og bøjningsformer, samt bilag 2, der viser standardiserede specialudtryk.

Ved den enkelte rettelse vises, hvor i bogen den er foretaget og hvornår, samt typisk hele sætningen med rettelsen. Benævnelsen "iht. O.M. 1933" henviser til fejl, der er fundet ved at sammenligne bogens tekst med den oprindelige artikelserie i O. M. (Okkult Magasin) nr. 2-12, 1933.

Martinus Institut, september 2021
Godkendt af rådet

Sted	Før	Efter	Rettelsesår
Kapitel 1, afsnit 1, midt	Den har observatorier til studiet af jordens forhold i verdensrummet. – Ja, det er ganske rigtigt.	Den har observatorier til studiet af jordens forhold i verdensrummet. Ja, det er ganske rigtigt.	1968
Kapitel 1, afsnit 1-2	Den har kirker, templer, profeter og verdensgenløbere, gennem hvilke det store bud: "Elsker hverandre" eller dette, "hvo, som ombringer med sværd, skal selv omkomme ved sværd" i årtusinder er blevet forkyndt (...). Så hvis menneskeheden sidder inde med det absolutte overblik over sin egen magt, da vil dens psykoanalyse altså udvise, at den er komplet abnorm . – Men således er det heldigvis ikke.	Den har kirker, templer, profeter og verdensgenløbere, gennem hvilke det store bud: "Elsker hverandre" eller dette: " Hvo som ombringer med sværd, skal selv omkomme ved sværd" i årtusinder er blevet forkyndt (...). Så hvis menneskeheden sidder inde med det absolutte overblik over sin egen magt, da vil dens psykoanalyse altså udvise, at den er komplet abnorm . Men således er det heldigvis ikke.	1) 1968 (kolon) 2) 1968 (stort H) 3) 1968 (tankestreg slettet) 4) 1968 (nyt afsnit)
Kapitel 2, afsnit 1-2	Men idet menneskeheden således ikke er abnorm, (...) og derved komme til overvindelse af sin nuværende mørke skæbne . Denne skæbne vil altså i sine detaljer udgøre det forskningsobjekt, (...)	Men idet menneskeheden således ikke er abnorm, (...) og derved komme til overvindelse af sin nuværende mørke skæbne . Denne skæbne vil altså i sine detaljer udgøre det forskningsobjekt, (...)	1968 (nyt afsnit)
Kapitel 2, afsnit 3, øverst	For ikke at virke altfor blændende (...)	For ikke at virke alt for blændende (...)	1968
Kapitel 2, afsnit 3, midt	Disse er nemlig ad andre veje, (...), dog forlængst har (...)	Disse er nemlig ad andre veje, (...), dog forlængst har (...)	1968
Kapitel 2, afsnit 3-4	Dette måtte så igen nødvendigvis afføde en disharmoni mellem disse generationer og den overleverede visdoms forkyndere . Tvivlere og fritænkere opstod. Interessen for at gå i kirke aftog.	Dette måtte så igen nødvendigvis afføde en disharmoni mellem disse generationer og den overleverede visdoms forkyndere . Tvivlere og fritænkere opstod. Interessen for at gå i kirke aftog.	1968 (nyt afsnit)
Kapitel 3, afsnit 1, midt	Den kan ikke mere vises som et dogme, en lignelse, et skønt eventyr uden nogen særlig rod i de daglige erfaringer og således kun være en trossag.	Den kan ikke mere vises som et dogme, en lignelse, et skønt eventyr, uden nogen særlig rod i de daglige erfaringer og således kun være en trossag.	1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 3, afsnit 3-5	Og det er givet, at jo mere en sådan form for "religiøsitet" tiltager i udvikling, desto mere må en religiøsitet, der er baseret på blind tro, aftage . Grunden til denne ny udvikling af religiøsitet vil igen være at søge i en gennem det sidste århundrede fremskyndet udvikling af individets analyseringsevne eller det, vi kalder " intelligens ". Intelligensen er igen den første sans, gennem hvilken individet kan komme til den absolutte erkendelse eller ana-	Og det er givet, at jo mere en sådan form for "religiøsitet" tiltager i udvikling, desto mere må en religiøsitet, der er baseret på blind tro, aftage . Grunden til denne ny udvikling af religiøsitet vil igen være at søge i en gennem det sidste århundrede fremskyndet udvikling af individets analyseringsevne eller det, vi kalder intelligens . Intelligensen er igen den første sans, gennem hvilken individet kan komme til	1) 1968 (nyt afsnit) 2) 1968 3) 1968 (nyt afsnit)

	lyse af sine oplevelser . Da menneskene her på jorden i størst udstrækning er genstand for (...)	den absolutte erkendelse eller analyse af sine oplevelser . Da menneskene her på jorden i størst udstrækning er genstand for (...)	
Kapitel 3, afsnit 5, nederst	Men det , den således ikke er i dag, vil den i fremtiden blive.	Men det den således ikke er i dag, vil den i fremtiden blive.	1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 4, afsnit 1, øverst	Hvad er da den åndelige viden ? –	Hvad er da den åndelige viden ?	1968
Kapitel 4, afsnit 1, øverst	Hvad er det for kræfter? –	Hvad er det for kræfter?	1968
Kapitel 4, afsnit 1, midt	Kan der overhovedet på nærværende tidspunkt siges noget om disse kræfter? –	Kan der overhovedet på nærværende tidspunkt siges noget om disse kræfter?	1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 4, afsnit 1-2	Og jo mere forud for menneskehedens almindelige bevidsthedslag disse ny bevidsthedslag er, desto mere fremmedartede og fantastiske vil de forekomme for samme menneskehed . Ophavene til disse ny bevidsthedslag udtrykkes under begrebet "okkultister". Hvis en okkultist er så fremragende udviklet, at han sanser ligeså godt (...). Thi da vil han netop repræsentere et væsen, (...), således at disse efterhånden i kraft heraf kan udvikle sig til at "regne det efter", og derved gøre det til deres egen viden. De mest fremragende af sådanne okkulte væsener kendes under bebegreberne "messias'er" eller "verdensgenløserer".	Og jo mere forud for menneskehedens almindelige bevidsthed disse ny bevidsthedslag er, desto mere fremmedartede og fantastiske vil de forekomme for samme menneskehed . Ophavene til disse ny bevidsthedslag udtrykkes under begrebet "okkultister". Hvis en okkultist er så fremragende udviklet, at han sanser lige så godt (...). Thi da vil han netop repræsentere et væsen, (...), således at disse efterhånden i kraft heraf kan udvikle sig til at "regne det efter" og derved gøre det til deres egen viden. De mest fremragende af sådanne okkulte væsener kendes under begreberne "messias'er" eller "verdensgenløserer".	1) 1968 2) 1968 (nyt afsnit) 3) 1968 4) 1968 5) 1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 4, afsnit 3, nederst	En verdensgenløser i vore dage må derimod ikke alene give livets facit i utilsløret form, men han må også vise en udregningsmetode, gennem hvilken individerne efterhånden, som deres intelligens og følelse bliver tilstrækkeligt udviklet, kan regne facittet efter (...)	En verdensgenløser i vore dage må derimod ikke alene give livets facit i utilsløret form, men han må også vise en udregningsmetode, gennem hvilken individerne, efterhånden som deres intelligens og følelse bliver tilstrækkeligt udviklet, kan regne facittet efter (...)	1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 5, afsnit 1, øverst	Hvad er så dette store facit ? – Ja, det er så enkelt og ligetil, at det allerede gennem årtusinder har været udtrykt i form af det guddommelige ord "Alt er såre godt".	Hvad er så dette store facit ? Ja, det er så enkelt og ligetil, at det allerede gennem årtusinder har været udtrykt i form af det guddommelige ord: "Alt er såre godt".	1) 1968 2) 1968
Kapitel 5, afsnit 2, øverst	Dens forskningsområde er endnu altfor begrænset (...)	Dens forskningsområde er endnu alt for begrænset (...)	1968
Kapitel 5, afsnit 2, midt	Men når videnskaben endnu ikke (...) detaljerne indenfor sit eget forskningsområde (...)	Men når videnskaben endnu ikke (...) detaljerne inden for sit eget forskningsområde (...)	1968
Kapitel 5, afsnit 2, nederst	Og vi er her kommet til grundårsagen til den jordiske menneskeheds lidelses tilstand eller mørke skæbne.	Og vi er her kommet til grundårsagen til den jordiske menneskeheds lidelses tilstande eller mørke skæbne.	1968
Kapitel 5, afsnit 3, øverst	Kan menneskeheden da komme til at se verdensplanen og bringes til at handle i overensstemmelse med denne og derved komme i harmoni med livet ? –	Kan menneskeheden da komme til at se verdensplanen og bringes til at handle i overensstemmelse med denne og derved komme i harmoni med livet ?	1968
Kapitel 6, afsnit 2-3	Og vi kommer her til at skelne mellem væsener, der har nok i en følelsesfortolkning, og væsener, der ikke har nok i en sådan, men også må have en intelligens fortolkning . Ved en følelsesfortolkning vil her være at forstå (...)	Og vi kommer her til at skelne mellem væsener, der har nok i en følelsesfortolkning, og væsener, der ikke har nok i en sådan, men også må have en intelligens fortolkning . Ved en følelsesfortolkning vil her være at forstå (...)	1968 (nyt afsnit)
Kapitel 8, afsnit 2, øverst	Hvad er da "den hellige ånd "? –	Hvad er da "den hellige ånd "?	1968
Kapitel 8, afsnit 2, øverst	Da "hellig" er udtryk for modsætningen til ufuldkommenhed, falskhed, urenhed, o.lign. , (...)	Da "hellig" er udtryk for modsætningen til ufuldkommenhed, falskhed, urenhed og lignende , (...)	1) 1968 iht. O.M. 1933 (komma slettet)

			2) 1968
Kapitel 8, afsnit 3, øverst	Findes der da andre oplevelser? –	Findes der da andre oplevelser?	1968
Kapitel 8, afsnit 3, midt	Stoffet stiller derfor her større fordring til læserens intelligens end stoffet for de lettere, almenkendte områder.	Stoffet stiller derfor her større fordring til læsernes intelligens end stoffet for de lettere, almenkendte områder.	1968
Kapitel 8, afsnit 3, nederst	I tillid til, (...), har jeg valgt det førstnævnte og skal her forsøge at give et lille omrids af menneskeheden og dermed videnskabens forhold til den samlede verdensmaterie og tilværelsesplanerne for i næste kapitel at komme ind på videnskaben og den fysiske verdens grænse.	I tillid til, (...), har jeg valgt det førstnævnte og skal her forsøge at give et lille omrids af menneskeheden og dermed videnskabens forhold til den samlede verdensmaterie og tilværelsesplanerne, for i næste kapitel at komme ind på videnskaben og den fysiske verdens grænse.	1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 9, afsnit 1, midt	Da det jordiske menneskes sanser hovedsageligt kun er bygget til at reagere overfor vekselvirkningen (...)	Da det jordiske menneskes sanser hovedsageligt kun er bygget til at reagere over for vekselvirkningen (...)	1968
Kapitel 9, afsnit 2-3	Og i den daglige tilværelse skelner man derfor også mellem de synlige og usynlige energier . De fortættede energier kalder man "fysisk materie" og de luftformige for "ånd", ligesom området for den førstnævnte energi udtrykkes som "den fysiske verden", og området for den sidstnævnte erkendes som "den åndelige verden".	Og i den daglige tilværelse skelner man derfor også mellem de synlige og usynlige energier . De fortættede energier kalder man "fysisk materie", og de luftformige for "ånd", ligesom området for den førstnævnte energi udtrykkes som "den fysiske verden", og området for den sidstnævnte erkendes som "den åndelige verden".	1) 1968 (nyt afsnit) 2) 1968
Kapitel 9, afsnit 3, midt	Hvad forstår man ved sanser? –	Hvad forstår man ved sanser?	1968
Kapitel 10, overskrift	<i>Tilværelses-planerne</i>	<i>Tilværelsesplanerne</i>	1995
Kapitel 10, afsnit 1, øverst	Ethvert sådant afsnit vil altså repræsentere en fra de andre afsnit særlig afvigende form for oplevelse af livet (...)	Ethvert sådant afsnit vil altså repræsentere en fra de andre afsnit særligt afvigende form for oplevelse af livet (...)	1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 10, afsnit 1, midt	Dette forstås bedre, når man erkender, hvilke grundenergier, der ligger bag rigerne.	Dette forstås bedre, når man erkender, hvilke grundenergier der ligger bag rigerne.	1968
Kapitel 10, afsnit 3, øverst	Idet de levende væsener efter at have passeret de her nævnte seks riger går ind i et nyt planterige, et nyt dyrerige osv., (...)	Idet de levende væsener efter at have passeret de her nævnte seks riger går ind i et nyt planterige, et nyt dyrerige osv., (...)	1995 iht. O.M. 1933
Kapitel 11, afsnit 2, midt	Ethvert levende væsens oplevelse af livet (...)	Ethvert levende væsens oplevelse af livet (...)	1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 11, afsnit 2, nederst	Dog skal jeg bemærke, (...), indeni hvilken vi selv skuer dagens lys eller "lever, røres og ere".	Dog skal jeg bemærke, (...), inden i hvilken vi selv skuer dagens lys eller "lever, røres og ere".	1968
Kapitel 12, afsnit 2, øverst	Når et individ således siger: (...), "jeg talte" osv., så er dette (...)	Når et individ således siger: (...), "jeg talte" osv., så er dette (...)	1995 iht. O.M. 1933
Kapitel 12, afsnit 4, midt	Thi hvis vi siger, (...), at det er ondt eller godt osv., (...)	Thi hvis vi siger, (...), at det er ondt eller godt osv., (...)	1995 iht. O.M. 1933
Kapitel 13, nederst	Fra overbevidstheden forplanter moderenergien sig til grundenergiorganerne, som den holder i en evig skiftende kombination.	Fra overbevidstheden forplanter moderenergien sig til grundenergiorganerne, som den holder i en evigt skiftende kombination.	1968
Kapitel 14, midt	Da det fysiske legeme imidlertid ikke er et selvstændigt organ, men et organ i underbevidstheden, og derfor forbundet med denne eller de andre fem grundenergiorganer ved særlige centre i det fysiske hjerne- og nervesystem, opstår der en vekselvirkning mellem det nævnte væsens fysiske og åndelige oplevelse.	Da det fysiske legeme imidlertid ikke er et selvstændigt organ, men et organ i underbevidstheden og derfor forbundet med denne eller de andre fem grundenergiorganer ved særlige centre i det fysiske hjerne- og nervesystem, opstår der en vekselvirkning mellem det nævnte væsens fysiske og åndelige oplevelse.	1968

Kapitel 15, afsnit 1, nederst	Når denne udløsning er til ende, og det pågældende legemes for inselse med jeget (...)	Når denne udløsning er til ende, og det pågældende legemes for indelse med jeget (...)	1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 15, afsnit 3, nederst	Men vi har altså her set, at ethvert levende væsen takket være "jeget" og dets overbevidsthed er en evig uforgængelig realitet, at døden i absolut forstand er illusorisk, og at kun livet eksisterer.	Men vi har altså her set, at ethvert levende væsen takket være "jeget" og dets overbevidsthed er en evig , uforgængelig realitet, at døden i absolut forstand er illusorisk, og at kun livet eksisterer.	1968
Kapitel 16, afsnit 2, øverst	Ved dette lille indblik i det levende væsens grundanalyse er vi blevet vidne til, at denne udgør tre urokkelige realiteter, nemlig det , der oplever livet eller "jeget", " jegets skabeevne ", princippet "det skabte", hvilket vil sige dets erfaringer eller dagsbevidsthed.	Ved dette lille indblik i det levende væsens grundanalyse er vi blevet vidne til, at denne udgør tre urokkelige realiteter, nemlig det der oplever livet eller "jeget", jegets "skabeevne" og princippet "det skabte", hvilket vil sige dets erfaringer eller dagsbevidsthed.	1) 1968 iht. O.M. 1933 2) 1968 (anførselstegn) 3) 1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 17, midt	Dennes uforgængelighed er igen baseret på (...), der afviger fra alt andet i verden ved ikke at være identisk med et resultat af skabelse, og som følge deraf aldrig nogen sinde kan være – blevet til, og derfor – evigt har været til.	Dennes uforgængelighed er igen baseret på (...), der afviger fra alt andet i verden ved ikke at være identisk med et resultat af skabelse, og som følge deraf aldrig nogen sinde kan være blevet til, og derfor evigt har været til.	1) 1968 2) 1968
Kapitel 19, midt	Hvis denne bliver klippet over, finder den fysiske reaktion i organerne, hvilket vil sige billeddannelsen i øjets nethinde og lydindvirkningen på trommehinden osv. , alligevel sted, men individet oplever (...)	Hvis denne bliver klippet over, finder den fysiske reaktion i organerne, hvilket vil sige billeddannelsen i øjets nethinde og lydindvirkningen på trommehinden osv. , alligevel sted, men individet oplever (...)	2021 iht. O.M. 1933
Kapitel 20, afsnit 2, øverst	Mens det fysiske legeme er i sin kulmination, er hukommelseslegemet derimod næsten latent hos det jordiske menneske. Dette vil altså sige det samme som, at det nævnte væsen i sin udvikling kun er nået til kulminationen af sin oplevelsesevne i dets spiralzones andet tilværelsesplan, medens kulminationen af dets oplevelsesevne gennem hukommelseslegemet endnu ligger hinsides tre tilværelsesplaner længere fremme i udviklingen.	Mens det fysiske legeme er i sin kulmination, er hukommelseslegemet derimod næsten latent hos det jordiske menneske. Dette vil altså sige det samme som, at det nævnte væsen i sin udvikling kun er nået til kulminationen af sin oplevelsessevne i dets spiralzones andet tilværelsesplan, medens kulminationen af dets oplevelsessevne gennem hukommelseslegemet endnu ligger hele fire tilværelsesplaner længere fremme i udviklingen.	2021 iht. O.M. 1933
Kapitel 22, øverst	Dog kan det hænde under sådanne omstændigheder, (...), narkotiske tilstande el. lign. , at åndelige erindringer (...)	Dog kan det hænde under sådanne omstændigheder, (...), narkotiske tilstande eller lignende , at åndelige erindringer (...)	1968
Kapitel 23, midt	Da disse legemer igen er skabte realiteter, bestående af stof, materie eller energi, kan være genstand for stærkere energiers påvirkning, kan få læsioner, bliver forældede og opslidte, (...). Og da disse ligesom alle andre skabte ting tilsidst bliver ubrugelige (...)	Da disse legemer igen er skabte realiteter, bestående af stof, materie eller energi, kan være genstand for stærkere energiers påvirkning, kan få læsioner, blive forældede og opslidte, (...). Og da disse ligesom alle andre skabte ting til sidst bliver ubrugelige (...)	1) 1968 2) 1968
Kapitel 24, midt	Ja, det jordiske menneskes åndelige bevidsthed er endog undertiden så lille overfor det samme væsens (...)	Ja, det jordiske menneskes åndelige bevidsthed er endog undertiden så lille over for det samme væsens (...)	1968
Kapitel 25, midt	Da der kommer en dag, (...) kan holdes vedlige , (...)	Da der kommer en dag, (...) kan holdes ved lige , (...)	1968
Kapitel 25, nederst	Ja, det er ligefrem stridende imod den gældende moralske opfattelse, hvis han eller hun netop ikke sørger.	Ja, det er ligefrem stridende imod den gældende moralske opfattelse, hvis han eller hun [...] ikke sørger.	1968
Kapitel 26, midt	At sørge over en sådan begivenhed, at ønske at noget væsen vedblivende skal opleve en sådan tilværelse er jo i virkeligheden at ønske ondt over samme væsen, men det må naturligvis undskyldes, fordi de pågældende væsener er uvidende om, hvad det er, der i virkeligheden er foregået.	At sørge over en sådan begivenhed, at ønske at noget væsen vedblivende skal opleve en sådan tilværelse, er jo i virkeligheden at ønske ondt over samme væsen, men det må naturligvis undskyldes, fordi de pågældende væsener er uvidende om, hvad det er, der i virkeligheden er foregået.	2021 iht. O.M. 1933
Kapitel 27, midt	Ved en for tidlig død eller udskillelse af det fysiske legeme overgår dagsbevidstheden jo pludselig på det nævnte åndelige legeme.	Ved en for tidlig død eller udskillelse af det fysiske legeme overgår dagsbevidstheden jo pludseligt på det nævnte åndelige legeme.	1968
Kapitel 29,	Herved befordres den "døde" lettere gennem	Herved befordres den "døde" lettere gennem	1968

afsnit 2-3	ubehagszonen, (...), synet af deres tårer, savn og fortvivelse ville være for det. Dette at sørge over væseners død (...)	ubehagszonen, (...), synet af deres tårer, savn og fortvivelse ville være for det. Dette at sørge over væseners død (...)	(nyt afsnit)
Kapitel 30, afsnit 1, midt	Når fosterdannelsen af det ny fysiske legeme er tilende , (...). Og det i det ny fysiske legeme inkarnerede jeg (...)	Når fosterdannelsen af det nve fysiske legeme er til ende , (...). Og det i det nve fysiske legeme inkarnerede jeg (...)	1) 1968 2) 1968 iht. O.M. 1933 3) 1968
Kapitel 31, midt	Da følelse kun kan udvikles ved lidelse, (...), idet dens beboere grundet på deres primitive eller forholdsvis latente følelsesstandard ikke viger tilbage for at opretholde deres tilværelse, deres behag og velvære på basis af medvæseners overanstrengelse, fattigdom, sygdom, smerte, savn og lemlæstelse eller kort sagt helt på disse væseners ret til livet.	Da følelse kun kan udvikles ved lidelse, (...), idet dens beboere grundet på deres primitive eller forholdsvis latente følelsesstandard ikke viger tilbage for at opretholde deres tilværelse, deres behag og velvære på basis af medvæsenernes overanstrengelse, fattigdom, sygdom, smerte, savn og lemlæstelse eller kort sagt helt på disse væseners ret til livet.	1968
Kapitel 31, nederst	Det mest almenkendte og mest realistiske resultat af denne udvikling er som tidligere omtalt videnskaben .	Det mest almenkendte og mest realistiske resultat af denne udvikling er som tidligere omtalt "videnskaben" .	1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 32, øverst	Videnskaben vil altså, (...), åndelige så vel som fysiske, (...)	Videnskaben vil altså, (...), åndelige såvel som fysiske, (...)	1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 33, afsnit 1, øverst	Da en videnskab for at være absolut eller ægte må være identisk med en kendsgernings analyse, vil den del af den jordiske videnskab, der er udtryk for absolutte kendsgerninger således være den første fundamentale eller realistiske erkendelse af sandheden eller de evige fakta, men naturligvis endnu kun disse faktorerers fysiske side eller fremtræden.	Da en videnskab for at være absolut eller ægte må være identisk med en kendsgernings analyse, vil den del af den jordiske videnskab, der er udtryk for absolutte kendsgerninger, således være den første fundamentale eller realistiske erkendelse af sandheden eller de evige fakta, men naturligvis endnu kun disse faktorerers fysiske side eller fremtræden.	1968
Kapitel 33, afsnit 2-3	Inden jeg går videre med hensyn til videnskaben, kan følgende citat fra "Livets Bog" , (...) I nævnte stykke udtrykkes følgende: "Da videnskaben udgør den første begyndende viden om verdensaltet og tilværelsen, bliver den således den kosmiske eller åndelige verdens periferi. (...) (...) Videnskaben er således det første fundamentale resultat af en højere åndelig energis indtrængen i tyngdeenergien eller den fysiske verden".	Inden jeg går videre med hensyn til videnskaben, kan følgende citat fra Livets Bog , (...) I nævnte stykke udtrykkes følgende: "Da videnskaben udgør den første begyndende viden om verdensaltet og tilværelsen, bliver den således den kosmiske eller åndelige verdens periferi. (...) (...) Videnskaben er således det første fundamentale resultat af en højere åndelig energis indtrængen i tyngdeenergien eller den fysiske verden."	1) 1968 2) 1968 (nyt afsnit) 3) 1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 34, nederst	Disse andre naturer udgøres i særlig grad af evner, der befordres af spiralzonens anden og tredje grundenergi, der i "Livets Bog" (...)	Disse andre naturer udgøres i særlig grad af evner, der befordres af spiralzonens anden og tredje grundenergi, der i Livets Bog (...)	1968
Kapitel 36, afsnit 1, øverst	Der , hvor den sidste energi pludselig bliver i mindrevægt, må en eksplosion naturligvis altid blive følgen.	Der hvor den sidste energi pludselig bliver i mindrevægt, må en eksplosion naturligvis altid blive følgen.	1968
Kapitel 36, afsnit 1-2	Og individets erkendelse i form af instinkt eller anelse vil således være tilsvarende fejlagtig. Da en erkendelse, der er baseret på anelse, (...)	Og individets erkendelse i form af instinkt eller anelse vil således være tilsvarende fejlagtig. Da en erkendelse, der er baseret på anelse, (...)	1968 (nyt afsnit)
Kapitel 37, overskrift	<i>Grundårsagen til jordmenneskehedens mørke skæbne</i>	<i>Grundårsagen til jordmenneskenes mørke skæbne</i>	1968
Kapitel 37, afsnit 1, nederst	Og da samme menneskehed (...), at deres anvendelse af intelligens til fordel for almenheden i stedet for til fordel for dem selv er af et lige så omfattende område som det, der i dag er udtryk for de nævnte væseners anvendelse af deres intelligensevne til fordel for egoistiske interesser.	Og da samme menneskehed (...), at deres anvendelse af intelligens til fordel for almenheden i stedet for til fordel for dem selv er af et lige så stort omfang som det, der i dag er udtryk for de nævnte væseners anvendelse af deres intelligensevne til fordel for egoistiske interesser.	1968
Kapitel 38, øverst	Og da instinktet er degenererende og intelligensen endnu er for lille eller svag til at definere følelsen, vil denne altså være	Og da instinktet er degenererende, og intelligensen endnu er for lille eller svag til at definere følelsen, vil denne altså være	2021 iht. O.M. 1933

	udefineret.	udefineret.	
Kapitel 38, afsnit 1-2	De udgør derfor tilsammen den førende bevidsthedsfaktor i dets daglige manifestation eller tilværelse . Da den samlede jordiske menneskehed hovedsagelig består af sådanne individer, (...)	De udgør derfor tilsammen den førende bevidsthedsfaktor i dets daglige manifestation eller tilværelse . Da den samlede jordiske menneskehed hovedsagelig består af sådanne individer, (...)	1968 (nyt afsnit)
Kapitel 40, afsnit 1, øverst	Da menneskeheden således lever i disharmoni med livets love og derved påfører sig selv store besværligheder og lidelser, trænes eller udvikles derved individernes følelsesevne. De får en større og større horisont på følelserfaringernes område, således at det tilsidst ikke alene er på de grove fornemmelsers og sygdommens område, at de er i stand til at føle, men også på området af følelsesnuancer af langt finere dimensioner. Denne forfinede følelsesevne giver sig udslag i medfølelse overfor andre væsener, der lider, trang til at hjælpe, trang til at være noget for andre osv. , (...)	Da menneskeheden således lever i disharmoni med livets love og dermed påfører sig selv store besværligheder og lidelser, trænes eller udvikles derved individernes følelsesevne. De får en større og større horisont på følelserfaringernes område, således at det tilsidst ikke alene er på de grove fornemmelsers og sygdommens område, at de er i stand til at føle, men også på områder af følelsesnuancer af langt finere dimensioner. Denne forfinede følelsesevne giver sig udslag i medfølelse over for andre væsener, der lider, trang til at hjælpe, trang til at være noget for andre osv. , (...)	1) 1968 2) 1968 3) 1968 4) 1968 5) 1995 iht. O.M. 1933
Kapitel 40, afsnit 1-2	Følelsesenergien kan dog ikke blive helt i renkultur som kærlighed, før den bliver behersket eller båret af en vis sum af intelligensenergi . Der skal som tidligere omtalt intelligens til, (...)	Følelsesenergien kan dog ikke blive helt i renkultur som kærlighed, før den bliver behersket eller båret af en vis sum af intelligensenergi . Der skal som tidligere omtalt intelligens til, (...)	1968 (nyt afsnit)
Kapitel 40, afsnit 2, nederst	Med andre ord, (...) instinkt- eller anelses mæssige og derfor usikre motiver.	Med andre ord, (...) instinkt- eller anelses mæssige og derfor usikre motiver.	1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 42, afsnit 1, midt	Da primitive bevidsthedstendenser (...), magtskyge osv. , (...)	Da primitive bevidsthedstendenser (...), magtskyge osv. , (...)	1995 iht. O.M. 1933
Kapitel 42, afsnit 2, midt	Her må man erindre, (...) disse tendensers altfor store tjener.	Her må man erindre, (...) disse tendensers alt for store tjener.	1968
Kapitel 43, øverst	Denne har just gennem hele (...), taler med hverandre , handler og udveksler varer, (...)	Denne har just gennem hele (...), taler med hinanden , handler og udveksler varer, (...)	1968
Kapitel 43, nederst	Alt eftersom "indbyggeren" har et overlegent krigsberedskab, (...)	Alt eftersom "indbyggeren" har et overlegent krigsberedskab, (...)	1968
Kapitel 44, øverst	Ligesom der ikke kan blive ordnede forhold (...), så længe dette samfund ikke har lov- og retsvæsen, ikke har regering.	Ligesom der ikke kan blive ordnede forhold (...), så længe dette samfund ikke har lov- og retsvæsen, ikke har regering.	1968
Kapitel 45, afsnit 1, nederst	Internationalisme er nemlig nationens uselvished og nationalisme nationens selvished eller egoisme.	Internationalisme er nemlig nationens uselvished, og nationalisme nationens selvished eller egoisme.	1968
Kapitel 45, afsnit 2, midt	Det kan derfor heller ikke have farlige eller fjendtlige grænseområder, overfor hvilke (...)	Det kan derfor heller ikke have farlige eller fjendtlige grænseområder, over for hvilke (...)	1968
Kapitel 46, afsnit 1, midt	Regerings- og rigsdagsmedlemmer indenfor de almindelige statsmagters regeringer (...), ligegyldigt om disse fordele er nok så underminerende og nedværdigende for de andre "partier" indenfor staten. Men dette er altså fordi, (...) selvishedens altfor store redskab.	Regerings- og rigsdagsmedlemmer inden for de almindelige statsmagters regeringer (...), ligegyldigt om disse fordele er nok så underminerende og nedværdigende for [...] andre "partier" inden for staten. Men dette er altså fordi, (...) selvishedens alt for store redskab.	1) 1968 2) 1968 3) 1968 4) 1968
Kapitel 47, afsnit 1, øverst	Idet jeg må henvise til " Livets Bog ", (...)	Idet jeg må henvise til Livets Bog , (...)	1968
Kapitel 47, afsnit 2, punkt 1	1. Alle former for uselv vik shedens sejr over selvisheden.	1. Alle former for uselv visk hedens sejr over selvisheden.	1968 iht. O.M. 1933
Kapitel 47, afsnit 2, punkt 3	3. Alle landes afrustning til fordel for oprettelsen af et international lt upartisk verdenspoliti.	3. Alle landes afrustning til fordel for oprettelsen af et international lt , upartisk verdenspoliti.	1968
Kapitel 47,	Disse tolv punkter vil altså (...) nu indenfor	Disse tolv punkter vil altså (...) nu inden for	1968

afsnit 3, øverst	jordmenneskets daglige tilværelse vil søge hen imod sin fuldkomne udløsning.	jordmenneskets daglige tilværelse vil søge hen imod sin fuldkomne udløsning.	
Kapitel 47, afsnit 5	At være imod de nævnte punkter eller energier betyder (...), at man er en gene for jordmenneskehedens udfrielse fra krigens og lidelsernes mørke område, hvorved man gør sig selv til en underminerende faktor i sin egen absolutte lykke.	At være imod de nævnte punkter eller energier betyder (...), at man er en gene for jordmenneskehedens udfrielse fra krigens og lidelsernes mørke område, hvorved man gør sig selv til [...] underminerende faktor i sin egen absolutte lykke.	1968
Kapitel 47, afsnit 6	Men da energierne fra "det guddommelige skabepincip" (det princip, der blandt andet har affødt verdensreligionerne) lyse udstråling forlængst er blevet (...)	Men da energierne fra "det guddommelige skabepincip" (det princip, der blandt andet har affødt verdensreligionerne) lyse udstråling for længst er blevet (...)	1968

Andre ændringer:

Indeks og bibelcitater		Indeks og oversigt over bibelcitater indsættes bag i bogen. Udgår i 2021.	1995
Hovedtitel		Foruden titlen "Menneskehedens skæbne" får bogen det samlede værks hovedtitel Det Tredje Testamente.	2021
Kapiteloversigt		Lang indholdsfortegnelse omdøbes til "Kapiteloversigt" og placeres bag i bogen.	2021
Indholdsfortegnelse		Kort indholdsfortegnelse indsættes foran i bogen.	2021